

ĐC

272

ĐONG

Miền phiêu

sa

Thơ



vh NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC

8159221
M 305 PH

HẢI ĐƯỜNG

Miền phù sa

Thơ

ĐC: 272



NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC
HÀ NỘI 2002

Giấc mơ của bác thợ cày

Cây bao tuổi mà bóng trùm rợp mát
Mặt trời rắc lửa khắp đồng xa
Phanh áo ngực quần xăn quá gối
Bác thợ cày ngủ ngon như ở nhà.

Trâu no cỏ đứng nhai trâu bóm bẻm
Đồng tai nghe vọng tiếng máy cày
Chim bói cá xập xòe mặt nước
Vụt bay lên chắp chới cành đa.

Bác thợ cày ngủ ngon như ở nhà
Thanh thản ngả đầu trên nón lá
Hương cỏ mật thoảng bay trong gió
Ca nước chè xanh ngát một vùng quê.

Đồng trải dài típ ngoài kia
Con sáo sang sông rơm vàng kết tổ
Lũ cá trạch tìm rãnh cày đến ở
Chú tôm xanh búng nước dưới chân vè.

Mỗi sá cày hằn nếp nghẽ suy
Thương cây lúa bỗng tay người cuốc gốc
Ruộng lầy thụt máy cày chưa tới được
Người đồng chiêm ưa mặc áo nâu xòng.

Ôi thiên nhiên hào phóng buổi trưa nồng
Bức tranh quê đậm đà hương sắc
Cây bao tuổi cho đời bóng mát
Bác thợ cày tinh giác. Nắng lung linh...

Nét quê

Tưởng nhớ nhà thơ
Nguyễn Khuyễn

*Vườn Bùi, ao thu, ngõ trúc
Vợ hiền thắt lưng bó que*

*Ngày cụ công thành danh toại
Quan trạng vinh quy về làng
Chân đất bờ ao khắp khensible
Da trời xanh một nét quê*

*Thơ buồn vịnh ông Phông đá
Câu đói viếng anh thợ rèn
Cho chữ chú hè hợm của
Khắc khoải niềm đau nhân gian*

*Còn lấm cảnh đời đen bạc
Quan tham lại nhũng, dân cùng
Mũ áo mà chi cô bác
Thôi cùng sung chát gừng cay*

*Nước lụt Hà Nam thuở trước
Sóng vỗ một miền ký ức
Chuyện cụ Tam Nguyên làng VÀ
Vẫn say miêng trầu bà kể*

*Cuộc đời bao phen dâu bể
Hồn quê sáng mảnh trắng ngà.*

Đọc trang

Dẫu là Trạng nguyên hay Trạng dân phong
Nào ai đứng trên thiên hạ
Giai thoại nghìn năm dân dã
Cảo thơm l่าน giờ sớm xuân này.

Trạng Lợn, Trạng Quỳnh,
Trạng Vật, Trạng Gầu...
Bạn cùng dân khóc cười muôn thuở
 Ghét hư danh, trọng điệu nhân nghĩa
 Đốt nến đời đổi lấy những đam mê.

Kiệu rước vinh quy không quên nẻo đường về
Thất thế sa cơ trǎm họ còn bái vọng
Gấm lụa Vua ban dẽ đâu thành ông Trạng
Nhớ ai xưa canh cữi, chǎn tǎm.

Người nổi tiếng, người chưa từng nổi tiếng
Ai lâu son gác tía võng điếu
Bao thế kỷ trôi qua người đời còn nhớ
Những tuổi tên chưa phong Trạng bao giờ.

Hương xưa

Làng ta bây giờ tre trúc trốn đâu
 Để những trưa hè lặng thinh gạch ngói
 Lặng thinh con đường bê tông nắng lóa
 Nhà mái bằng san sát dọc triền sông

Vắng tiếng va gâu thành giếng đá ong
 Giếng khoan đầu nhà, máy cày đầu ngõ
 Giệu cúc tàn năm xưa thành nỗi nhớ
 Tơ hồng ơi vương vấn chốn quê nào.

Những chiếc áo nâu phơi dọc con sào
 Vai áo bợt hằn đôi miếng vá
 Khói bếp hoàng hôn thơm từ mái rạ
 Lối nhỏ ngập ngừng hương vườn xưa

Bỗng giật mình tiếng sấm đêm mưa
Cha già không lo bằng nhà dột
Giờ cửa rộng nhà cao mà suốt đêm thao thức
Cõi xa xăm mong cha bình tâm

Làng bây giờ mùa hoa cải bên sông
Vân rắc vàng đôi bờ xanh mê mải
Máp mô sá cầy, người xứ đồng, đất bã
Chát ngọt chè xanh câu nói giữa dạ mình

Làng vân nghìn năm trong treo giữa
thiên nhiên
Giọng nói vẫn như xưa không gì đổi khác
Nhưng mãi cứ bâng khuâng nuối tiếc
Trúc xinh ơi có đợi đâu định?

Miền phù sa

Cây đa cũ, bến đò xưa
 Hòn làng trong suốt đôi bờ nhân gian
 Từ trong lầm láp tro than
 Mà nén cổ tích, nén làng, nén quê
 Người như cỏ mọc bờ đê
 Kẻ như hòn đất rơi về tháng năm
 Sá cày ký ức xa xăm
 Hòn sâu trong cả dáng nằm cha tôi
 Mẹ về nón lá áo tơi
 Cảnh cò chớp sáng những lời ru con
 Tháng ba ngày tám mồi mòn
 Chân run, tay bối tay bòn bờ ao
 Rỗng lòng thung mủng năm nao
 Tưởng như một giấc chiêm bao kiếp người
 Vẫn là quê đây quê ơi
 Lời ăn tiếng nói đất người đồng chiêm
 Tôi - hòn đất ải vẹn nguyên
 Về quê tìm lại một miền phù sa.

Quan họ ở cao nguyên

Gió hiu hắt bầy dơi đi trốn nắng
Chim bắt cô đậu xuống vai gửi
Hạt ngô giống gieo cùng hy vọng
Khe núi sương mù như bốc hơi.

Giấc mơ bồng bènh đêm chơi với
Thung lũng hẹp cứ ù ù xay lúa
Gió nhớ ai bập bùng khe cửa
Khăn thương ai tím tái hoa bìm

Nơi em về thưa vắng tiếng chim
Bông lau xám một thời hoang dã
Chấp chới cánh dơi bay ra từ mùa hạ
Dải mây buồn khép lại những ngày đông

Có một ngày mây trăng ngả sang hồng
 Bên khung cửa nón ba tám trảy hội
 Cái nhớ cái thương tìm nhau bên suối
 Nhịp cầu cong gai điệu cứ gập ghềnh

Nơi em về tiếng hát đầy nương
 Riu rít bàn chân trẻ nhỏ
 Trải hết lòng nhau như luống cày mới vỡ
 Hang dơi bập bùng ám lửa mai sau

Cánh dơi chiêu ngơ ngác ngọn cau
 Trầu cánh phượng cũng say mùa tria bắp
 Nụ cười ấy bây giờ mới gặp
 Ngô nướng vàng thơm vạt áo người ơi
 Quan họ hát về miền đất mới sinh sôi...

Có một Hà Giang

Dẫu lần đầu đến với Hà Giang
Câu thơ tôi suốt đời mang nợ
Hoa ban trắng lần thơm mùi cây nhựa
Cánh ô xòe câu hát mãi thương nhau.

Nơi dòng sông biên giới địa đầu
Soi bóng núi những vòng cung đổi mặt
Giòn vó ngựa trập trùng Ải bắc
Cuối cánh rừng tiếng súng vọng đêm đêm.

Có một Hà Giang đây áp tiếng ve ngân
Hoàng hôn lắng. Người Mông lên chốt
Ngày tra rãy, đêm lửa hồng thao thức
Sắc áo chàm xanh lại những nương ngô.

Có một Hà Giang thế trận mây mùa qua
Sau cột mốc bóng thù luôn lẩn quất
Điều cày rít, rượu nồng uống bát
Súng trên vai bay bổng điệu khèn.

Có một Hà Giang nhịp thở vẫn bình yên
Con sông ngủ gối đầu lên cát
Cuộc hành quân bao nẻo đường trận mạc
Chiến sĩ biên thùy áo bạc giữa ngàn lau.

Đôi mắt

Ông già mù cuốc đất
Bỏ lỗi một mặt trời

Chim khôn về gieo hạt
Hoàng hôn khe khẽ rơi

Bồ hóng để dành gác bếp
Chim khôn không nhầm hạt lép

Bàng khuê ông già cõi tích
Mai mùa thu hoa mướp vàng...

Tiếng chim tí tách hạt mầm
Ông gieo cái nhìn vào đất.



Ngõ quê

Còn se se lạnh ngày đông
 Bé thơ đã mong trái hồng trên môi
 Tháng Giêng như một vành nôi
 À ôi... con nước ru hời... lơ thơ.
 Hoa đào ríu rít cành tơ
 Vàng ươm trâu lá ngắn ngơ giữa giàn
 Lúa dan tay đứng thẳng hàng
 Lay phay mưa bụi giăng màn trời xa
 Ánh ngày nghiêng xuống cùng ta
 Hồng khô vạt áo sương sa ướt đầm
 Ngọt bùi thơm dẻo ta cầm
 Nhớ khi sóng vô ngang tầm cò bay
 Dáng cha còng xuống sá cày
 Trên lưng mẹ địu bao ngày gió mưa
 Tre làng kể chuyện ngày xưa
 Bờ đay chảng vông bốn mùa nên xuân
 Ai ươm tơ giậu cúc tần
 Ngõ quê anh lại một lần đợi em.

Ngày xưa, anh lặng thầm...

Nửa đời lặn ngụp với đồng chiêm
Lạ chi nữa con người như hòn đất
Sớm chưa lặng thầm gieo hạt
Bông lúa thơm chín đợi mười chờ.

Nhưng cuộc đời không đơn giản thế
Người ta tung hô anh:

người đánh thức đất đai
nhà nông học thiên tài
ý chí thép

Hiện thân những gì tốt đẹp...

Anh được mời đi báo cáo

Quay phim, chụp ảnh, tham quan

Qua lớp, qua trường đào tạo

Kéo anh ra khỏi luồng cày

Anh trở thành câu chuyện của hôm nay
Thế giới những năm đầy biến động

Kẻ khủng bố và những tên lái súng
 Hiểm họa lơ lửng trên đầu thủng tầng ô-zôn
 Chuyện trong nước nóng bỏng Tây Nguyên
 Cà phê trượt giá và những kẻ vượt biên...
 Thái độ của chúng ta! - anh cao giọng.

Ngày mai
 Trong buổi giao ban hay hội thảo
 Anh lại đăng đàn về đất nước, nhân dân
 Người ta đón chờ anh - nhà hùng biện.
Đón chờ anh - con người thực tiễn
 Những tràng vỗ tay không chút ngập ngừng
 Không ai biết
Ngày xưa
 Anh lặng thầm như đất
 Góp cho đời hương thơm cỏ mặt.

Thêm một người nói hay
 Những bạn nghèo ngày xưa mất một thợ cày
 Đồng dưới bãi trên vắng bàn tay làm lụng.
Và đêm nay
 Giọng nói quen quen trên truyền hình...
Tôi gặp lại bạn nghèo xưa
 Chợt nhớ năm mất mùa cánh đồng xơ xác lá
 Bỗng giật mình trước những gì trơn tru,
 lưu loát quá.

Ngang trời

Tặng VŨ HOÀNG MINH

Anh kỹ sư xây dựng tuổi hai nhăm
Cuộc thử sức đầu tiên trên công trường kỳ vĩ
Những cành cẩu vút cao như cánh tay thế kỷ
Máy đóng cọc
Máy trộn bê tông
Những chuyến xe ben hối hả
Còn những gì không có trong bản vẽ?
Kỹ sư cười hiền:
- Đáng kể chi anh
Nghề xây dựng toàn xi măng, sắt thép.

Tôi đã thấy những đêm đông giá rét
 Giọt mồ hôi thơ hồ lấm lem bụi cát.
 Tôi đã gặp giữa trưa hè bỗng rát
 Cô thơ quét sơn áo ướt như mưa
 Nghịch lý cuộc đời đâu dẽ đem chia.

Không mấy vi tính nào tính nổi
 Những lo toan, buồn vui,
 những dèn dàng vô lối
 Giàn giáo cứ cao lên kiêu hãnh ngang trời
 Bỏ lại phía sau những đố kỵ, hép hòi
 Bỏ lại phía sau những cái "bẫy người"
 Quả đắng trong lời mời trơn tru, chín đỏ

Nhưng mà thôi, giữa dòng đời hối hả
 Ta lại về trong bè bộn tháng năm
 Uống chén rượu suông bên bán đảo
 Linh Đàm

Và đón ngày mai
 Tiếng khóc trẻ thơ vỡ ra từ những ô cửa sổ
 Trên cao ấy như chim có tổ
 Ta lặng thầm gom những sợi rơm.

Ngày xưa

Chuyện xưa kể lại
Có một ông Phật rời khỏi Tòa sen
Nhân danh công lý
Tìm sự hoàn thiện nơi con người.

Ngày xưa
Có một ngôi sao đêm đông vụt cháy
Bàng hoàng đánh thức u mê
Thế gian ơi người đẹp không ngờ.

Ngày xưa. Ôi ngày xưa!
Tôi với em bé nhỏ
Nép vào nhau không tránh nổi mưa
Ta qua sông khi cầu chưa bắc
Ta già cõm khi đồng chưa gặt
Ta tìm nhau mắt vẫn dõi đâu.

*Tôi có một ngày xưa
 Tóc râu ngô đánh đậm ao làng
 Suốt đêm nghe cú rúc
 Tưởng đời mình trói chặt gốc tre.*

*Em có một ngày xưa
 Trăng hồ Tây soi Thăng Long nghìn tuổi
 Nhìn đường rộng thênh thênh mà ngân ngại
 Chân trời nào sê đón đợi ta?*

*Ngày xưa
 Rồi tất cả trở thành quá khứ
 Còn lại tình yêu
 Nở hoa bất tử
 Không chấp nhận những gì xưa cũ
 Dù cũ xưa một trái đất này.*

*Phật từ bi xin Người mở vòng tay
 Đón nhận những đứa con lầm lỗi
 Đã thầm mong: Bao giờ cho đến ngày xưa?
 Đã yêu bằng trái tim ngoài cửa Phật
 Và thầm gọi đó là Hạnh phúc.*

Hàng xóm

Người về mua đất dựng nhà
Cùng chung lối ngõ bung ra mặt đường
Nhà người kín cổng cao tường
Nhà tôi lúp xúp bốn phương gió lùa
Nhà người năm nắng mười mưa
Nào ai hay biết khi mùa đang qua
Vàng hoa cúc, tím hoa cà
Ai mừng rỡ, ai xót xa gọi mùa
Nhà tôi bên lối vào chùa
Rêu phong mái cổ thâm u cửa thiền
Chẳng mơ một bước lên tiên
Thèm cơn gió mát về bên giếng lành
Cách nhau chỉ một tấm màn
Hàng xóm ơi có để dành trầu cau
Biết đâu, ừ nhỉ, biết đâu
Có người thưa chuyện mai sau hai nhà
Sân chùa xào xác lá đa...

Sau lũ

*Giận chi trời đất sông ơi
 Rừng xa trút lá ngang trời mưa giăng
 Tre già ôm những thân măng
 Ào ào thác lũ cuốn phăng, dập vùi*

*Tên sông Phó Đáy ngậm ngùi
 Tên quê lớp lớp sa bồi nghìn năm
 Bao lần gió dập mưa chan
 Giờ thêm lũ xoáy bẩn làng xác xơ.*

*Cầu qua sông chảng gấp bờ
 Xót xa đôi nhịp chờ vơ giữa dòng
 Vành khăn trắng. Trắng vành khăn
 Qua thời loạn lạc, chiến tranh. Đâu ngờ!...*

Tôi ngồi lắng nhịp sóng xô
Nhớ khi bóng cọ xèo ô che đầu
Lũ tan bọt sóng đỏ ngầu
Bảng khuông lời hẹn qua cầu gió bay

Sông sâu nước cả đò đầy
Vẫn là máu thịt đất này quê hương
Người thương càng ngắm càng thương
Kia trăng sau lũ như gương lại lành.

Nhà báo

1

*Điệp khúc hằng ngày,
hằng tuần,
hằng năm...*

*Khúc nhạc trầm bản thảo
Đọc ngược đọc xuôi bao nhiêu báo cáo
Hồi hả lên tàu ngược Bắc, xuôi Nam
Đến nơi sơn cùng thủy tận
Chữ như kiến bò lồm ngồm đặc số tay
Bạn bè, vợ con ai có hay
Những con số si mê như bùa ngải
Mẫu tin ngắn cũng xóa đi viết lại
Bạc tóc cùng sự kiện đêm đêm.*

2

*Chẳng là vua cũng "tới bữa quên ăn"
Đêm tỉnh giấc mơ hối đầm lưng áo
Bởi cái ác nhiều khi biến ảo
Nhiều khi nhân danh, trơ tráo
Như lũ chuột thản nhiên đánh cắp mùa màng
Anh dần bút trước bao điều nghịch lý.*

3

*Nhưng hỏi ai hạnh phúc hơn anh
Người đứng khuất sau lẽ dài chiến thắng
Từng rơi lệ trong niềm vui gặp mặt
Từng đón đau trước bất hạnh, chia lìa.
Người oan khuất đã tới bờ công lý
Người hy sinh vừa được đáp đèn
Có thể bắt đầu từ một dòng tin
Một phóng sự thổi bùng cơn gió lớn*

4

*Người ở giữa muôn người thương mến
Vẫn suốt đời anh tìm đến CON NGƯỜI.*

Thuở ban đầu

Nhớ một thời làm báo Công binh

Ba mươi năm mà như chuyện ngày xưa
Ngày chúng tôi làm Bản tin binh chủng
Từ chiến trường ra áo còn vương khói súng
Trường ốc chưa qua đâu dám nhận "Nhà".

Xuống đơn vị về chia "lộc" khắp nơi
Thuốc lá cuộn, "chè ba hào" - những đêm
không ngủ
Người ta viết điều tra, phóng sự
Mình loay hoay tin vẫn không thành.

Bản thảo loằng ngoằng chữ đỏ, chữ xanh
Một dấu phẩy bất phân thắng bại
Tổng biên tập xử hòa: "Thôi đoạn này
gác lại!"
Báo phát hành, bài viết hóa ra... hay.

Cứ thế i-tờ trang viết đâu tay
Học bạn, học thầy mà nên trò trống
Chúng tôi những phóng viên binh chủng
Một cái tên khiêm tốn giữa Làng.

Ba mươi năm, nào xốc lại hành trang!
Đâu phía trước con đường còn dài đặc
Nhưng bạn ơi, Bản tin xưa vẫn nhắc:
Xin đam mê mãi thuở ban đầu.

Lời riêng

Đêm nay thức đón giao thừa
 Bạn say câu chuyện ngày xưa với rừng
 Con nai ngơ ngác lòng chung
 Hoa ban trắng ở lưng chừng câu Sli.

Cánh ong lạc dâu mùa đi
 Bạc màu áo lính chẳng vì riêng ai
 Ngọt bùi măng trúc, măng mai
 Lên ngàn nắng sáng hai vai nắng guì.

Chuyện buồn chẳng kể khi vui
 Rượu nồng đêm lạnh tiếng cười chông chênh
 Nỗi đau ủ giữa ngực mình
 Thương nhau cạn ánh mắt nhìn xa xôi.

Bạn ngồi như tạc bên tôi
 Cởi than lửa ấm khoảng trời tay hờ
 Cái riêng ngày ấy... bây giờ
 Nhịp cùng năm tháng câu thơ gập ghềnh.
 Cháy lên ngọn lửa đời mình.

Đơn ca

Nhiều đêm
 Ca sĩ đốt ngực mình
 Trong đam mê
 lửa cháy!

Cả rạp hát lên cơn sốt
 Tròng trành gương mặt
 Tròng trành sóng hoa
 Mỗi người bồng rát

*

* *

Em trở về nhà
 Căn gác nhỏ canh khuya
 Khi phấn son lau sạch
 Khi những bó hoa ngái ngủ trên sàn
 Tiếng vỗ tay giờ đã đóng băng
 Sự thật, nhiều khi, lạnh buốt.

Nỗi cô đơn không thể nào quen được
 Lại mong tới ngày mai
 Em lại đốt ngực mình
 Và nói với mọi người:
 - Tột cùng cô đơn là ngọn lửa.

Cô giáo vùng cao

Quen nhũng bẩn làng ngược cõng trời xa
Đốc đá chênh vênh bàn chân rớm máu
Con đường mòn tháng năm in dấu
Gùi chữ trên vai đi về phía mặt trời.

Và thác đổ bầy ngựa tung bờm trăng
Hang động lung linh nhũ đá treo đèn
Bài địa lý nặng ân tình sông núi
Đất ông bà đâu cũng giang san.

Và các em ríu rít buổi tan trường
Những Giàng Tếnh, Thảo Sơn, Mùa Sá...
Em đứng đó như tán rừng biếc lá
Bốn mùa xanh rợp bước chân son.

Chỉ một điều chẳng thể nào quen
Trăng cứ sáng lệch bên ngoài liếp cửa
Mình em chờ cơm, mình em so đũa
Tiếng yêu thầm chốc đã... mười năm...

Vọng phu

Những mùa đi biển biệt tin chồng
 Nàng hóa đá, hóa thân vào năm tháng
 Hoa trầu biển cương mùa này nở trăng
 Ôi Kỳ Cùng, thao thiết một dòng sông!

Những mùa đi biển biệt tin chồng
 Mai con lớn hiếu giùm lòng mẹ
 Không nỡ để một lần trái tim đau xé
 Bên bỉ tháng năm tạ lỗi kiếp người.

Đất nước nghìn năm lửa cháy dầu sôi
 Bao người vợ ngóng chồng cạn khô nước mắt
 Giấu vào đá nhịp tim yêu bất diệt
 Chẳng mềm lòng khi thác đỗ, mưa giăng.

Chỉ mình anh đủ sáng cả mùa trăng
 Cuộc chờ đợi âm thầm bao thế kỷ
 Là huyền thoại tình yêu chung thủy
 Núi ngàn đời mang dáng Vọng Phu.

Đông Văn

Sông Nho Quê chảy mềm dang núi
Đá tai mèo chót vót tầng mây
Chợ phiên vừa tan. Bên chảo thăng cố
Chàng trai Mông say rượu hay say tình?

Lũng Cú ơi - mái nhà Tổ quốc
Loong coong nhạc ngựa khuất rừng xa
Bóng áo biên phòng nơi ải bắc
Hòa vào cây vào đất ông cha.

Đèo dốc chênh vênh xô lệch nhũng nếp nhà
Như tổ chim gá vào lưng núi
Không có núi nào cao hơn đầu gối
Người Mông mang mùa màng trên lưng.

Đợi mưa em tắm ánh trăng ngàn
Đợi tiếng khèn quên thời con gái
Bếp lửa bập bùng khí thiêng biên ải
Đêm Đông Văn rừng đá bật mùa xanh.

Cầu vồng

Cầu vồng bắc qua cơn dông
 Cỏ tích suối Nhì em kể:
 - Chàng ơi thuở ấy biên thùy
 Đèo mây gập ghềnh vó ngựa

Cầu vồng bắc qua tiếng chiêng
 Mặt trời chum ba hòn núi
 Lửa cháy một thời biên giới
 Áo lính xanh vào mênh mông

Ai người bên kia cơn dông
 Cho lòng chợt mưa, chợt nắng
 Tiếng chim đầu cánh chín mộng
 Bâng khuâng rơi xuống tay người

Xa xôi mấy là xa xôi
 Em ghìm câu Sli hẹn ước
 Khăn thêu hội mùa năm trước
 Đừng tan theo sắc cầu vồng.

Giấc mơ cao nguyên

Và bàn tay tìm gặp bàn tay
Hòn than đỏ cháy trong lồng ngực
Hương sâu riêng thơm vào mái tóc
Ngủ đi em giấc mơ cao nguyên.

Ngủ đi em thác Drai H'Ling
Đổ ngang trời hóa dòng Sê Rê Pôc
Dòng sông trôi như không có thật
Hoa dam tang vương vấn điều gì.

Có ai đâu mà cứ thầm thì
Mà ánh mắt giấu vào ánh mắt
Cơn mưa xanh tươi nhuần mặt đất
Ba dan hồng lưu dấu người đi.

Có ai đâu mà cứ thầm thì
Khi buôn làng cồng chiêng đã nổi
Cả đất trời cao nguyên vào hội
Men rượu cồn thảng thốt trên môi.

Vì hành

Sương mờ lay dải trúc xanh
 Đường xưa Vua chọn vi hành lối xuân
 Quanh năm võng lọng triều thần
 Tìm manh áo vải làm dân một ngày

Kiếp người chìm nổi đắng cay
 Mưa chưa khắp đất nặng đầy nỗi quê
 Quan tham rõ mặt chú hề
 Người trung đâu quản đường về chông gai
 Biển thì rộng, sông thì dài
 Èch ngồi đáy giếng ngóng hoài trời cao
 *

Vua không là trời
 Chỉ có lòng nhân, con mắt nhìn thấu tớ
 Người thăm thầy học cũ
 Tóc râu giờ mây bay
 Lại tìm bạn xưa - thợ cày nới xóm nhỏ
 Mồ hôi chan vật vã những mùa vàng
 Hạt thóc công trên lưng cả những lè làng.
 *

Nắng lên, nhịp bước xuân sang
 Đường xa mới một ngày đàng, Vua đi...

Khúc ru lá

Nắng như tà áo mỏng
Phơi tán cây đại già
Ngõ chùa hương thoang thoảng
Tiếng mõ chìm trong sương

Đông qua rồi xuân tới
Lốc cốc nhịp luân hồi
Niệm Nam mô Bồ tát
Vơi bể khổ kiếp người

Nỗi oan không có lời
Giêng thì xanh thăm thẳm
Bao nhiêu là mưa nắng
Trong nỗi niềm đá xanh

Xưa có nàng yếm đỏ
Lạc trong chiều u mê
Sợi mưa tình giăng mắc
Líu ríu sang mùa hè

Khát khao từ độ ấy
Cháy bỏng đến bây giờ
Nên chi miền lá thăm
Hắt sáng lên cõi mơ.